

GIDS voor
SPEURNEUZEN
CURIEUZENEUZEN
en WIJSNEUZEN

In de Sint-Catharinakerk, Maaseik



Hallo,
Ik ben Catharina en deze
kerk draagt mijn naam:
de **CATHARINAKERK**.
Bijna 200 jaar oud! Maar
het is niet zomaar een
gebouw van stenen. Je
vindt hier veel symbolen
en afbeeldingen die een
diepere betekenis hebben. Ik
zal je enkele geheimen doen
ontdekken.

Voor **KINDEREN**
van 10 tot 13 jaar

Van **Aldeneik** naar **Maaseik**

De geschiedenis van deze kerk begint in Aldeneik dat vroeger het Oude Eycke heette. Daar bouwde een Frankische edelman in 730 een klooster voor zijn dochters **HARLINDIS** en **RELINDIS**. Omdat de zusters zo voorbeeldig hadden geleefd, werden ze al snel na hun dood heilig verklaard. Van overal kwamen mensen naar hun graf om de heilige zusters te eren.



Kerk
Sint Anna
Aldeneik

Na de zusters kwamen 12 kanunniken (een kappitel) wonen in het klooster. Zij bouwden een stenen kerkje dat je nog kan bewonderen in Aldeneik!

Stroomopwaarts van de Maas ontstond een nieuwe nederzetting: Nieuw Eycke (dat is nu Maaseik). Het kreeg in 1244 stadsrechten en werd erkend als parochie. De kanunniken van Aldeneik voelden zich in Oude Eycke niet meer veilig en trokken in 1571 met al hun bezittingen (kerkschatten) naar de parochiekerk van St.-Catharina binnen de veilige wallen van Maaseik.



Kerk Sint Catharina Maaseik

Omcirkel op de tijdlijn het juiste jaartal:
Maaseik krijgt stadsrechten en wordt een parochie



730

1244

1571

De heiligen Harlindis en Relindis



Verbind het woord met de juiste uitleg.



Oude Eycke •

• Maaseik

Harlindis en Relindis •

• stukje kleding of bot van een heilige

heiligverklaring •

• groep priesters die zorgt voor een kerk

reliëken •

• priester van het kapittel

kapittel •

• Aldeneik

kanunnik •

• 2 heilige vrouwen uit onze streek

Nieuw Eycke •

• zeggen dat iemand in de hemel is

Wist je dat...

... er in deze kerk een schatkamer is? Zoek de trappen naar beneden. Daar vind je al de schatten die de kanunniken in 1571 meebrachten vanuit Aldeneik!



De Kerk

Nu kennen we al twee kerken: de kerk van Aldeneik en de kerk van Maaseik. Maar de Kerk is niet enkel een gebouw. De Kerk is veel meer dan dat. De Kerk zijn alle mensen die gedoopt zijn en die willen leven zoals Jezus. Al die mensen samen noemen we de gemeenschap van de Kerk. Daarom schrijven we 'Kerk' met een hoofdletter.

En wat leerde Jezus ons om goed samen te leven?

Hij leerde mensen om van iedereen te houden, ook als ze mij op de eerste plaats niet zo aanstaan.

Dat is _____

Hij leerde hen iets voor een ander over te hebben of te doen ook als daar geen beloning tegenover stond.

Dat is _____

Hij vond het belangrijk om anderen te vergeven als ze iets hadden misdaan.

Dat is _____

Elke dag komen mensen in deze kerk om een kaarsje op te steken, om te bidden of gewoon om het even stil te maken. Dit mooie kerkgebouw geeft ons een steuntje in de rug om God te ontdekken. Hier wil Hij ons iets zeggen!



Vul de ontbrekende woorden in op de goede plaats:

DIENSTBAARHEID
VERGEVING SCHENKEN
NAASTENLIEFDE



1



Het **altaar** staat centraal in de kerk en is het symbool voor Jezus, de 'levende steen' waarop de Kerk gebouwd is.

2



De **lezenaar** is de plaats vanwaar wordt voorgelezen uit de Bijbel, het Woord van God.

3



De belangrijkste plek is gereserveerd voor het **tabernakel**, de mooie gouden kluis waar de hosties, die het Lichaam van Jezus zijn, worden bewaard.



Vul de cijfertjes in op de goede plaats op deze plattegrond!

Het **triomfkruis**



Wat opvalt als je de kerk binnenkomt is het grote triomfkruis aan het plafond met een afbeelding van Christus. Aan de uiteinden van de balken zie je vreemde figuren die de **VIER EVANGELISTEN** voorstellen. Boven zie je een gevleugelde mens of engel (Mattheus). Rechts een gevleugelde adelaar of arend (Johannes), beneden een gevleugeld rund of stier (Lukas) en links een gevleugelde leeuw (Markus). Evangelisten beschrijven het leven van Jezus Christus van de geboorte tot aan zijn dood. De verhalen over het leven van Jezus zijn gebundeld in een evangelieboek. In de schatkamer bevindt zich het oudste evangelieboek van ons land, de **CODEX EYCKENSIS**.



In de kerk vind je nog vier afbeeldingen van een adelaar of arend. Kun je ze vinden?.

Het (hoofd)Altaar

Christus wordt voorgesteld in het midden van het altaar met in zijn hand een aardbol – de redder van de wereld (Christus Salvator). Door zijn lijden en dood heeft hij de mensheid (wereld) gered. Rechts zit Justitia (rechtvaardigheid) en links Pax (vrede). Het marmeren altaar komt uit Dinant en is per schip vervoerd over de Maas naar Maaseik. Onder het beeld van de Christus Salvator staat een tekst met hoofd- en kleine letters. We noemen dat een **chronogram**.

Kan jij de chronogrammen ontcijferen die boven op het altaar genoteerd staan?

Deo Vero ConseCrATUM

"Aan de ware God gewijd"

D = + V + C + C + U + M.....
= _ _ _ _ In dit jaar werd het altaar gemaakt in Dinant.

I = J = 1

V = U = 5

C = 100

L = 50

Y = IJ = II = 2

D = 500

M = 1000

X = W = VV = 10



eX COLLeCTis fIDELIOM

"Met de geldinzameling van de gelovigen"

X = + C + LL + C.....
+ I..... + I..... + D + L.....
+ I..... + U..... + M.....

= _ _ _ _ In dit jaar werd het altaar
geplaatst in de St.-Catharinakerk.



De **glasramen**



Op de glasramen staan twaalf mensen afgebeeld. Het waren de vrienden van Jezus: **apostelen**. Zij trokken de hele wereld rond om Jezus' boodschap te vertellen. Bijna alle apostelen zijn gedood omwille van hun geloof. Dat kun je zien aan de voorwerpen die zij vasthouden. Onder elke apostel staat in het latijn de tekst van de geloofsbelijdenis en de naam of namen van de schenkers van de glasramen.

Als je goed naar de glasramen kijkt dan zijn volgende vragen gemakkelijk.

Welke apostel ben ik?

Ik ben de eerste paus van Rome en heb de sleutel van het rijk der hemelen.

De heidense oppermeester Aristodemus van Ephese zou zich bekeren als ik de kelk met gif erin zou drinken en bleef leven.

Ik houd een boek vast waarin de naam staat van de firma die de glasramen heeft gemaakt.

Ik ben vreselijk gemarteld en doormidden gezaagd.

Ik kreeg een glasraam van LE MAJOR ET MAD. MESSING ET MONSIEUR LE NOTAIRE TH. HERMANS 1869.

Wat zijn heiligen? Het antwoord dat ik hoorde van een jongetje was verrassend: dat zijn mensen waar licht doorheen schijnt. Dat klopt. Als je naar onze prachtige glasramen kijkt, op zonnige dagen, schijnt het licht daar mooi doorheen. Ook in hun leven hebben heiligen het licht laten schijnen.



In het werkhuis van meester Wolms over de **Biechtstoelen**

In het werkhuis van meester Wolms in 1871:

Jefke was al twaalf jaar en had een hekel aan de school. "Ik wil later meubelmaker worden", zei hij "en in hout mooie beelden of versieringen maken". Daarom stuurden zijn ouders hem als leerjongen naar het atelier van meester Wolms die meubelmaker was voor de St.-Catharinakerk. De firma Wolms moest vier biechtstoelen maken. Na maanden hadden de meesterknechten alle delen van de biechtstoelen uit het hout gesneden en in het werkhuis opgeslagen. "Jozef", zei meester Wolms, "we gaan een biechtstoel in elkaar zetten".

Kun jij Jozef helpen? Welke stukken passen bij de eerste biechtstoel die staat onder het glasraam van S. Philippus? Met de cijfers vorm je een postcode.



1 2 3 4 5 6 7 8 0

MEESTER WOLMS biechtstoelen

— — — —

Van welke stad?

De **Kruisweg**

Het verhaal van Jezus' lijden en dood is geschilderd op veertien doeken (staties) die ophangen aan de zijmuren in de kerk. Het lijdensverhaal van Jezus begint met de veroordeling van Jezus door de Romeinse bevelhebber Pilatus en eindigt met Jezus die in het graf gelegd wordt.

Het hele verhaal van de **kruisweg** kan je volgen op de staties.

Op welk schilderij valt Jezus voor de eerste maal onder het kruis? Omcirkel het juiste nummer.



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV



De **Doopvont**

Om lid te worden van de Kerk word je gedoopt. De priester zegt dan: "Ik **doop** je in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest."

Wat betekent het om gedoopt te worden?

- dat je volwassen wordt
- dat je bij de Kerk hoort
- dat je gevormd wordt.
- dat je als christen wil leven



Vroeger & Nu



Vroeger stonden er in mijn Catharinakerk nog andere meubelstukken. Sommige delen daarvan vind je nu op een andere plaats terug in de kerk.



Onderaan de foto zie je de **communiebanc**. Een deel daarvan staat nu bij Maria. Aan de voorkant ervan staat een dier afgebeeld. Het is een symbool voor Christus die geofferd werd voor het heil van de mensen. **Welk dier is dat?**



Omdat er vroeger nog geen geluidsinstallatie bestond, sprak de priester vanaf een verhoogde plaats, waar iedereen hem goed kon horen en zien: de **preekstoel**.

Een deel van de preekstoel heeft een nieuwe belangrijke plaats gekregen in de kerk. Nu is dit het altaar. Aan welke kant staat Sint-Catharina?

TOT
ZIENS!



Ik hoop dat jullie veel geleerd hebben. Vergeet zeker niet nog een bezoekje te brengen aan de schatkamer. Misschien wil je nog meer weten over deze kerk? Neem dan contact met mij op:

*Mgr. Koningsstraat 5
3680 Maaseik
089 56 45 95*

secretariaat.maaseik@skynet.be

of:

www.parochie.maaseik.be